



BRÅBY LILLE SKOLE. BRÅBY LILLE SKOLE.

Lilleskolen i Bråby Kirkeby er i efteråret flyttet til Haslev, og bygningerne har herefter stået delvist tomme. Dette har naturligvis ført til en del spekulationer over, hvad kommunens planer med bygningerne var. Foreløbige meldinger fra kommunen gik dog på, at man ikke umiddelbart havde planer om at sælge bygningerne, men i stedet ville søge at udleje dele heraf. Brugerne/foreningerne skulle derfor kunne regne med, at deres aktiviteter stadigvæk kan foregå på skolen.

Der blev dog taget initiativ til at rette en henvendelse til kommunen, hvor vi be'r om svar på følgende spørgsmål:

- Hvilke planer findes der med bygningerne – nu og på sigt ?
- Indgår lokale foreningsaktiviteter m.m. i disse planer ?

Henvendelsen kommer fra Bråby Idrætsforening, Bråby Menighedsråd, Menighedsrådets Børneklub, FOF's aftenskolehold v/ Tine Meyer og Lokalrådet.

I brevet gøres der opmærksom på de mange forskellige aktiviteter, der foregår i bygningerne – i BIF's klublokaler i kælderen, i Gymnastiksalen og i Pavillonen på skolen.

Vi håber på svar fra kommunen – og måske også, at vi inddrages i en planlægning om bygningernes fremtid.

På foreningernes vegne

Lokalrådet v/ Palle Ystrøm.

Lidt om Skuderløse i tiden efter 1805

Ovenstående er overskriften på en artikel skrevet af Vilhelm Hansen, Skuderløse Indelukke. Den blev offentliggjort i Sorø Amt årbog, bind 53, 1966.

Den beskriver lidt om livet i Skuderløse. Der er en fortegnelse over fæstere og ejere fra 1805 og frem til 1963. Der er også liste over de mindre landejendomme og beboerne i Skuderløse.

Den findes på biblioteket i Haslev.

Følgende er udpluk fra artiklen:

Skuderløse som by skulle jo, efter hvad historieforskerne mener, være meget gammel.

Den ligger ret højt og dens jorder er mod sydøst, syd og vest omgivet af store engstrækninger, hvorved dens område mod vest kommer til at ligne en halvø. Af disse store engstrækninger hører meget til Skuderløse. Syd og vest for åen hører engene til de tre store gårde: Gisselfeld, Holmegård og Broksø.

Byen bestod oprindeligt af 20 gårde og en del huse, men tre gårde er engang i tidens løb nedlagt: jorden til de to er lagt ind under Broksø, og en under Konradsfeld. Jorden, der hørte til gårdene i Skuderløse, var god lerjord; dog havde et par gårde en del sandmuldet jord.

Alle gårdene var fæstegårde under Broksø, indtil de i tiden fra 1865 og til 1875 blev solgt fra som arvefæste (selveje).

Hvordan leveres livet i Skuderløse den gang, i slutningen af forrige århundrede? Det levedes enkelt og nøjsomt med en lang arbejdsdag. Om sommeren fra 5 morgen og til 7 aften, om vinteren fra 6 morgen til ved mørkets frembrud. Efter at aftensmaden var spist samledes alle, både børn, tjenestefolk og husbondesfolk i dagligstuen, hvor man beskæftigede sig med forskelligt, bl.a. læsning af dagens avis, læsning af en bog, undertiden lidt kortspil (uden penge). Disse vinteraftener var hyggelige og virkede til større sammenhold blandt alle i hjemmet

Midt i det frodige agerland har man en stor sandbanke på 15 tdr. land. Den var tidligere beklædt med lyng; et meget smukt syn, når den blomstrede. Men for ca. 30 år tilbage begyndte der at gro små ege op, og nu er snart hele bakken bevokset med lave ege i grupper. En idyllisk plet, hvor mange mennesker om sommeren tilbringer en søndag i fredelige og rolige omgivelser. – Bakken hedder Stoksbjerg.

Efterskrift: Desuden var der i Skuderløse en stor vindmølle (en stor mølle, hvor der udelukkende formalede korn til forderbrug).

Møllen ejedes af møller Andreas Brun, der havde været med i krigen i 1864.

agn